

IDRIS, EEN VRIEND VAN VER

Ontroerende voorstelling over het verhaal
van een Syrische vluchteling

12+

GARAGE TDI
Jeugdtheater Drenthe



IDRIS, EEN VRIEND VAN VER

Anne, een Nederlands meisje van 18 jaar, besluit op een dag vrijwilligerswerk te gaan doen op het Griekse eiland Lesbos. Daar ontmoet zij een 15-jarige Syrische jongen. Anne helpt hem aan eten en kleding en biedt hem een slaapplek aan. Ze raken in gesprek. Anne vertelt hem over de lange reis die hem nog te wachten staat. Niet wetende dat zij elkaar maanden later zullen treffen in de fietswinkel van haar vader.

De voorstelling *Idris, een vriend van ver* (12+) is een ontroerend, bitter verhaal over de tocht van een Syrische minderjarige vluchteling. Voor de totstandkoming van deze voorstelling spraken de theatermakers diverse malen met Fajr Abdelkader. Het persoonlijke verhaal van Fajr is de rode draad van de voorstelling. Zijn verhaal staat symbool voor dat van veel vluchtelingen. Maar het gaat ook over de rol en werkwijze van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), mensenhandelaren, de Nederlandse grondwet, en spanningen binnen de lokale gemeenschap bij opvang van asielzoekers.

Makers & spelers

Tekst	Zen Roorda en Remco van Zandvoort
Regie	Zen Roorda
Dramaturgie	Remco van Zandvoort
Spel	Marliz van Til, Simon Versteeg en Fajr Abdelkader
Decor concept/ontwerp	Marin de Boer
Decor ontwerp/uitvoering	Louwe Noordhoff
Campagnebeeld	Hesterliena Wolthuis
Met dank aan	Het Wilde Westen en Boerderij Het Burgje

Meer info: garagetdi.nl
Boekingen: sttproducties.nl

Met dank aan

GARAGE TDI
Werkplaats voor verbeelding



Gemeente Assen provincie Drenthe