

HARRO VAN LIEN SPEELT

DE

SNELSTE

ZEBRA

VAN DE

WERELD 5+



DE SNELSTE ZEBRA VAN DE WERELD

*Je kunt leuk winnen, vrolijk winnen, gezellig winnen,
maar je kunt ook vervelend winnen.*

Zebra wil iedere dag hardlooppelletjes doen. Hardrennertje, Sprinterdesprint, Vlugge Wilma, het is allemaal goed, als hij maar keihard kan rennen en altijd kan winnen. Tijger, Haas en Nijlpaard hebben zich verstopt. Ze zijn het zat, ze willen niet meer rennen. Zebra wint niet alleen altijd, hij wint ook nog eens helemaal niet leuk. Tijger gaat het hem vertellen: "Zebra, niemand wil tegen je rennen!" Even is het stil in het bos, heel stil.

Maar dan schraapt Zebra zijn hoef, Zebra is niet bang, zelfs voor Niemand niet! Het hele bos en ver daarbuiten maakt zich klaar voor de wedstrijd van het jaar: Zebra tegen Niemand.

De snelste zebra van de wereld is gemaakt naar aanleiding van het gelijknamige prentenboek van Youp van het Hek met tekeningen van Georgien Overwater. Een voorstelling over lelijk winnen en mooi verliezen, over vriendschap en natuurlijk over het belang van een goeie schuilhut.

Regie Maarten Bootsma | **Spel** Harro van Lien | **Decor** Bertus Groen | **Foto** Sjoerd Litjens | **Doelgroep** 5+

Duur ca. 45 minuten



stt

