

“Wat een
prachtige viool,
schitterend...
ik wil'm”

“Hoe heet dat ding?
Een kruiwagen?
Handig.
Ik wil 'm”

Koning Willem wil 'm!

een voorstelling
over hebberigheid
en heldenmoed



ook als
coronaproof
versie

Koning Willem wil 'm!

"Is dat uw schaap?
U zult wel trots zijn.
Ik wil 'm"

Iedere dag trekt de koning door het land met zijn karavaan: een oude gammele koets, een ridder op de bok en twee paarden ervoor. Achter de koets bungelen drie wagonnetjes.

Als de koning iets ziet wat hij hebben wil steekt hij zijn arm uit het raam, wijst het aan en zegt:

Ik-wil-'m!

Het ding belandt in een wagonnetje tussen andere dingen en wordt naar zijn paleis gebracht dat uitpuilt van de dingen. Op een dag komt de koning in het dorpje Horrelvliet waar Jonathan net een prachtige step van zijn vader heeft gekregen. De koning ziet de step. Zijn ogen glinsteren en zijn arm steekt al uit het raam...

Niet veel later zit Jonathan verstopt in een wagonnetje.

Hij is vastbesloten: **Ik wil mijn step terug!**

Regie Maarten Bootsma | **Tekst** Harro van
Lien, Maarten Bootsma | **Spel** Harro van Lien |
Foto Harmina Kievit | **Doelgroep** 4+, PO groep
1 t/m 4 | **Speelperiode** gehele seizoen

coronaproof versie

voor 1 klas tegelijk: 30 minuten.
Vanaf januari 2021 beschikbaar.
theaterversie 45 minuten.
Vanaf september 2021 beschikbaar.

